

## Island

Vi var ett 40-tal personer som samlades i bibliotekets hörsal en januarikväll för att lyssna till Marie Larsson och Göran Ekström. De hade i maj förra året varit till Island och var nu inbjudna att visa bilder och berätta om Island och om sina intryck från resan.



Efter att ha landat på Keflavik hyrdes en bil och de for norrut från Reykjavik, svängde åt nordost vid Borgarnes mot Akureyri, Husavik och slutmålet Kopasker uppe vid Islands nordöstra del. Här i omgivningarna ligger Myvatn som är världskänt för sitt fågelbestånd. Mellan Reykjavik och Myvatn mättes 50 mil. Under hela resan gjordes stopp efter vägen och olika miljöer och landskap fotograferades. Samma väg restes tillbaka till Reykjavik.

Ett fascinerande landskap visades på bild. Ett landskap med långsträckta vyer, vulkaner och höga berg. Fritt i landskapet syntes här och var flockar med betande islandshästar. Det berättades om islandshästen att den fördes till Island på 800-talet av de norska nybyggarna som förde med sig hästar bland sina husdjur. Idag är hästarna omkring 80 000 till antal. Islandshästen sades vara unik i sitt slag och kännetecknande för den är en egen gångart som kallas tölt. Islänningarna skyddar sin hästras och de islandshästar som en gång lämnat Island får inte komma tillbaka.



Foto: Marie Larsson

Island är det viktigaste häckningsområdet för Europas sjö- och havsfåglar. Det har påträffats omkring 300 olika fågelarter på ön och av dessa häckar drygt 70 regelbundet. De vanligaste inhemska fågelarterna är havsfåglar, sjöfåglar och vadare. Omkring sjön Mývatn, dit Göran och Marie begav sig, finns den största koncentrationen av häckande fåglar och det är i maj och juni månad man kan se mest arter.

Från Mývatn fick vi se många vackra fågelbilder, men det visades också fågelbilder från kusterna och inlandet. Bilder av snösparv, snatterand, stormfågel, alfågel och rödbena var några av många arter som gick att se. Ibland visades bilder med hisnande perspektiv som de med fågelflockar i flykt och massiva bergskedjor i bakgrunden. Men också detaljrika närbilder där olika fåglars färggranna fjäderdräkt kontrasterade fint med omgivningen. Vi fick veta att Island har en egen art av rödvingetrast och en egen större art av fjällripa.



Foto: Göran Ekström

Landskapet är kargt och endast en fjärdedel av Islands yta är täckt av växtlighet. De vanligaste arterna utgörs av lågvuxna arktiska blommor och mossor, dvärgbjörkar, bär och olika gräsarter. De vanligaste djuren som påträffas är islandshästar och får, men det förekommer även räv och ren. Vid kusterna och vattnen utanför kusterna finns flertalet säl- och valarter.

Island är täckt av en förhållandevis tunn jordskorpa och i landskapet letar sig hett vatten från underjorden upp. Det heta vattnet utnyttjas bl.a. till uppvärmning av hus, ca 85 % av alla hus värms upp med hetvatten. Något som rekommenderades var att bada utomhus i stenkar fyllt med varmt vatten och med havet som utsikt.

Annat som rekommenderades var en ridtur med islandshäst. Söder om Reykjavik finns gården Eldhestar med möjlighet till övernattnig, och där anordnas ridturer, allt

från korta dagsturer på några timmar till turer som sträcker sig över flera dagar. Det sades att en person efter en riddtur på islandshäst ter sig tio år yngre. Mycket mer berättades under kvällen och det samlade intrycket blev att Island av många anledningar är väl värt ett besök.

Författare: Björn Broqvist, år 2011.