

Genom testamentariskt förordnande fick Sällskapet för Naturskydd 1999 en storslagen gåva av Astrid Wide i form av en donation på 100 000 kronor.



ASTRID WIDE
1907–1998

Astrid (Asta) Wide föddes i Kristinehamn 1907 och växte upp på Gamla Sjöändsvägen 8. Huset finns ännu kvar. Hennes far, lokföraren Carl Wide, hade där en stor trädgård. Han var specialist på odling av Primula, varför man kan förstå att Astrids intresse för blommor väcktes på ett tidigt stadium. Hon arbetade först på vad man på den tiden kallade "hospitalet", d.v.s. Mariebergs sjukhus. Därefter följde anställningar på Lillhagens sjukhus i Göteborg samt en kortare period i Stockholm. Hon återvände sedan till sin födelsestad, där hon avslutade sin yrkesverksamma tid som föreståndare på Stensta sjukhem. Som pensionär flyttade hon till sin syster Karin i Katrineholm, där hon avled 1998.

Astrid Wide var aldrig medlem i vår förening. Hennes kusin Olle Jonsson informerade henne dock om Sällskapets verksamhet, bland annat genom att hon kontinuerligt fick utgåvorna av jubileumsskriften. Astrid var en mycket kunnig botanist, och av intervjun med Olle Jonsson på annan plats i denna bok framgår att det var hon som fick honom att också intressera sig för vilda växter.

I testamentet fanns inga önskemål om hur pengarna skulle användas. Naturligtvis skall Astrid Wides namn för all framtid leva kvar inom föreningen. Lämpligast sker detta genom att en minnesfond som bär hennes namn instiftas. Denna tanke har också framförts av donatorns släktingar. Avkastningen på det belopp som återstod sedan arvsskatt betalats har medfört att donationen vid årsskiftet 2005/2006 hade ett värde av 112 000 kronor. Styrelsen har beslutat att ur denna ta ett belopp på 10 000 kronor som i början av 2006 överlämnades till Kristinehamns kommun för bestridande av del av kostnaderna för uppförandet av fågeltornet i inre delen av Varnumsviken. Det förefaller naturligt att donationskapitalet 100 000 utgör en eventuell fonds grundbelopp, som ej får röras. Endast avkastningen disponeras för utdelning. Privatpersoner eller organisationer med anknytning till miljön skulle kunna ansöka om anslag ur fonden. Det borde också vara möjligt för föreningen att föra fram egna förslag på stipendiater. Medel ur fonden bör också kunna komma till användning i Sällskapets egen verksamhet, som exempelvis när en ny jubileumsskrift skall ges ut. Utdelning av anslag ur fonden vore lämpligen en årligen återkommande programpunkt vid föreningens årsmöten.

