

IN MEMORIAM.

AV ULF T. CARLSSON.



STEN V BRANDBERG
1909–2000

Sten V Brandberg föddes i Nysund, men kom redan som liten till Kristinehamn – en stad som han sedan förblev trogen under hela sin levnad. Större delen av sitt yrkesverksamma liv hade han olika befattningar inom kommunen, varav den sista var tjänsten som skolsekreterare.

Vid sidan av sitt ordinarie arbete hade Sten en rad kyrkliga och kommunala uppdrag. Han var också styrelseledamot i IFK Kristinehamn och Kristinehamns Frisksportklubb. Sten var en renlevnadsman, om vilket medlemskapet i NTO och ordenssällskapet Tempelriddarna vittnar.

För äldre kristinehamnare är Sten känd som stadens revypappa. Under pseudonymen Steno skrev han texten till många revyer. Han medverkade vidare regelbundet i den på sin tid populära publikationen "Arbetarborgen", som utgavs av Föreningen Folkets Hus, samt skrev även kåserier i Värmlands Folkblad.

Som pensionär utgav han under åren 1978–80 de tre böckerna "Kristinehamnsamatörer 1900–1950", "Kristinehamnshistorier" samt "Kristinehamnskonstnärer", som är viktiga bidrag till kommunens kulturhistoria. Därefter utkom de fyra diktsamlingarna "Sent omsider" (1981), "Hemifrå" (1985), "Mennas haspa ä å" (1988) samt "Skatera bygger högt" (1992). De tre sista alstren är skrivna på värmlandsmål. Naturen är ett ofta återkommande tema i hans dikter, vilket namnet på hans sista bok vittnar om.

År 1980 tilldelades Sten kommunens kulturpris som erkänsla för sina insatser, en utmärkelse som han var synnerligen förtjänt av.

I de minnesrunor över Sten V Brandberg som jag läst nämns inget om hans engagemang inom Sällskapet för Naturskydd. Faktum är emellertid att han invaldes i föreningen redan i ett tidigt skede. 1943 utsågs han till styrelseledamot efter det att föreningens förste ordförande Yngve Holmqvist avlidit. Under åren 1945–1949 fungerade Sten som sekreterare, varefter han lämnade styrelsen på grund av bristande tid. Han var med i redaktionskommittén för den första av Sällskapet jubileumsskrifter, vilken utkom 1944. Han medverkade också som skribent i två av de senare utgivna böckerna.

I Stens dikter finns många enkla, men djupa funderingar. Det är naturvännen, som talar i dikten "Syrentid" ur samlingen "Sent omsider" – ett motto i vår stressfyllda tillvaro:

Visst fanns det syrener här hemmavid?

Det var alldeles nyss de kom.

Hade du tid?

Såg du dom?